

Årsberetning 2023

for brandkadetterne og ungdomsbrandkorpset

i

Lolland-Falster Brandvæsen



Det har jeg aldrig prøvet før. Så det klarer jeg helt sikkert!
Pippi langstrømpe

If you can dream it. You can do it.
Walt Disney.

Indhold

Indledning.....	3
Ny teknologi	3
Brandkadet hold 10 og 11	4
Brandkadetuddannelsen	5
Ungdomsbrandkorpset	6
Følgende aktiviteter er gennemført i 2023.	7
Forventede aktiviteter i ungdomsbrandkorpset 2024	12
Instruktør	13
Tidsforbrug.....	14
Historier fra brandkadetterne, instruktører og forældre.....	16

Indledning

I løbet af 2023 har unge fra Lolland og Guldborgsund kommuner gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling under brandkadetuddannelsen. De imponerende fremskridt, som de unge har opnået, har vakt begejstring hos lærere, forældre, kammerater og de unge selv, der alle deler glæden over, hvor meget brandkadetuddannelsen har bidraget til personlig udvikling. Denne udvikling gavner ikke blot den enkelte, men beriger også samfundet som helhed. Nu er de unge klar til at påtage sig nye udfordringer og skabe en positiv indflydelse som en del af samfundet.

I denne årsrapport dykker vi ned i brandkadetuddannelsen i 2023, hvor man får indblik i de forskellige aktiviteter, uddannelsesforløb samt personlige historier fortalt af brandkadetterne selv og deres forældre. Brandkadetterne udgør nu en betydelig del af Lolland-Falster Brandvæsen, og deres aktive deltagelse i øvelser som deltagere, figuranter og hjælpere i forplejningen understreger deres betydning.

Året 2023 markerede også, hvordan flere tidligere brandkadetter påtog sig ansvarsfulde roller i forskellige enheder inden for Lolland-Falster Brandvæsen. Denne kontinuerlige udvikling og engagement er et tegn på brandkadetternes positive indflydelse på organisationen.



Vi ønsker at udtrykke vores dybe taknemmelighed for den støtte, vi har modtaget fra vores kommuner, lokalsamfund og samarbejdspartnere. Vi ser frem til fortsat at præge de kommende generationer af brandkadetter, uanset om de aspirerer til at blive brandfolk eller ønsker at inspirere unge til at tro på sig selv og forfølge deres egne mål. Der er samtidig ingen tvivl om, at vi endnu engang er lykkedes med at få nogle unge mennesker rustet til at blive en positiv del af samfundet.

Ny teknologi

I 2024 implementerer vi "Assign" for brandkadetterne i uddannelsen og i ungdomskorpset. Assign er et program, der hjælper brandkadetterne med at holde styr på deres aftaler med Lolland-Falster Brandvæsen. Samtidig vil det være en værdifuld ressource for instruktørerne, der kan anvende det til planlægning af undervisning, øvelser og logistik.

En af de betydelige fordele ved Assign er, at brandkadetterne selv skal tage ansvar for at læse og handle på de beskeder eller begivenheder, der præsenteres, da deres forældre ikke har adgang til Assign. I en overgangsperiode vil vi dog stadig dele beskeder og begivenheder på Facebook, så forældrene fortsat kan følge med i, hvad der sker i Assign. Dette indebærer ikke, at Facebook på nogen måde bliver udfaset, men det vil fortsat blive brugt til at informere forældre og omverdenen om vores aktiviteter gennem tekst og billeder.

Brandkadet hold 10 og 11

Hold i 2023

Hold 10

Afsluttede deres brandkadetuddannelse den 21. juni 2023.

Holdet bestod 4 piger og 8 drenge.

11 brandkadetter besluttede sig for at overgå til ungdomsbrandkorpset.



Hold 11

Afslutter deres brandkadetuddannelse den 17. januar 2024.
Holdet består af 6 piger og 6 drenge.

Alle 12 brandkadetter har taget beslutning om at overgå til ungdomsbrandkorpset.

Hold 12

Rekrutteringen af nye brandkadetter til hold 12 er påbegyndt og holdet forventes af afslutte den 21. juni 2024.

Hold 10 og 11 har udmærket sig som to yderst formidable grupper præget af betydelig dedikation, solidt fællesskab og en imponerende vilje til at tage udfordringer op. Adskillige af brandkadetterne har allerede oplevet positive forandringer på flere områder af deres personlige udvikling. Flere har desuden demonstreret en imponerende evne til at håndtere krævende situationer, selv når de befinder sig uden for deres komfortzone og bliver udfordret. Deres evne til samarbejde og styrken i deres fællesskab har ligeledes vist sig at være afgørende faktorer for en velfungerende hverdag.

Brandkadetuddannelsen

Brandkadetuddannelsen har udviklet sig siden dens start, og der er blevet tilføjet flere beredskabsfaglige emner. Undervisningen er blevet udvidet til også at omfatte uheld med farlige stoffer samt redningstjenestens fem stadier.

De seneste tilføjelser til uddannelsen, bygger på de senere års erkendelse af, at verden er blevet mere sårbar på grund af stigende digitalisering. Risikoen for nedbrud i forskellige forsyningsystemer og cyberangreb som udgør potentielle trusler med betydelige konsekvenser for infrastrukturen, private personer, energiforsyning og sundhedssektoren. Samtidig har der været øget hyppighed af ekstreme vejrforhold.

I lyset af disse forandringer vil instruktørerne i 2024 fokusere på at integrere beredskabsfaglige elementer i undervisningen målrettet brandkadetter. Dette kan inkludere praktiske øvelser, der lærer, hvordan man sikrer bygninger mod oversvømmelser samt håndtering af indkvartering og forplejning af nødstedte mennesker på skoler eller i haller. Målet er at ruste brandkadetterne til at håndtere de nye udfordringer og nødsituationer som samfundet står over for, på en effektiv måde.

Brandkadetuddannelsen vil i fremtiden kunne se således ud:

3 timers skadestedets opbygning og brug af radiokommunikation

12 timers førstehjælp med særligt ansvar

3 timer elementær brandbekæmpelse

3 timers knob og stik samt brug af redningstiger

9 timers slange udlægning

12 timers røgdykning taktik og teknik samt brandslukning

9 timers redningstjenestens 5 stadier

6 timer klimaforandringer

6 timer Indkvartering og forplejning

11 timer eksamen og scenarieøvelse til dimissionsfest



Omskrivning af brandkadetuddannelsen til KLL

Ligeværdigt med tidligere år arbejder instruktørerne konstant på at forbedre og forfine brandkadetuddannelsen samt øvelserne. I 2024 vil opmærksomheden også blive rettet mod at omskrive brandkadetuddannelsen. Det vil blive undersøgt, om brandkadetuddannelsen kan drage fordel af Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Selvom Kvalifikationsrammen for Livslang Læring primært er rettet mod ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser, vil man ved at formulere læringsmålene ud fra rammen på niveau 2 sikre, at undervisningen fokuserer på viden, færdigheder og kompetencer. Denne tilgang vil også give instruktørerne et ensartet værktøj til at undervise og uddanne sig på et standardiseret

niveau. Dermed kan brandkadetuddannelsen effektivt sikre, at brandkadetterne opnår de nødvendige kvalifikationer og færdigheder i overensstemmelse med moderne standarder for livslang læring.

Instruktørerne på brandkadetuddannelsen arbejder målrettet på at sikre, at de udfordringer og opgaver, som brandkadetterne står overfor, kan sammenlignes med skoleopgaver. Dette inkluderer færdigheder som forberedelse og organisering af ens ting. For eksempel er det afgørende at have styr på sit udstyr og løbende forbedre sine færdigheder for at kunne løse en beredskabsopgave, hvilket kan være forskellen mellem liv og død. På samme måde kan man heller ikke løse en skoleopgave, hvis man ikke har styr på de nødvendige redskaber og forberedelser, der kræves for at løse opgaven. Der lægges også vægt på at forklare, at selvom opgaven måske synes overvældende, findes der altid en løsning. Uanset om det drejer sig om beredskabsrelaterede udfordringer eller skoleopgaver, er det afgørende ikke at give op på forhånd, men derimod at undersøge mulighederne for at finde en vej til at løse opgaven.

Ungdomsbrandkorpset

Året var endnu engang præget af hektisk aktivitet og mange nye bekendtskaber fra hele Danmark kom i hus hos brandkadetterne. Det blev et år, hvor endnu flere frugter af det lille frø, der blev sået ved ungdomskorpsets begyndelse, kunne høstes.

Statistik over ungdomskorpset siden opstart i 2018

Ca. 170 har ansøgt om at blive brandkadet, og 144 kom igennem nåleøjet til uddannelsen som brandkadet og har været tilknyttet uddannelsen. Af de 144 som kom igennem nåleøjet siden 2018 har 127 gennemført og bestået uddannelsen.

13 brandkadetter har gennemført grunduddannelsen, hvoraf 7 er helt færdiguddannede brandmænd og 4 fungerer i dag som deltidsbrandmænd hos Falck i Maribo, Nakskov, Nykøbing og Rødby.

Det forventes, at yderligere 4 - 6, som startede som brandkadetter i en alder af 13 – 16 år, vil kunne kalde sig færdiguddannede brandfolk i løbet af 2025.

Vi opretholder stadig kommunikationen med flere af de andre kadetter og deres forældre, der gerne deler deres erfaringer om, hvordan programmet har positivt påvirket deres skolegang og haft afgørende betydning for deres overgang til ungdomsuddannelser.

Uddannelse af brandkadetter i ungdomskorpset.

- 10 brandkadetter har gennemført Ung-leder
- 6 brandkadetter har gennemført Hjelpe-brandkadetinstruktøruddannelsen
- 4 brandkadetter har gennemført Ung-behandler
- 2 brandkadetter har gennemført Ung-klima
- 6 brandkadetter har gennemført Ung-forebygger
- 1 brandkadet har gennemført Ung-Filo (Indkvartering og forplejning)

Det er tydeligt at se det forsat lykkes at motivere og fastholde brandkadetterne i ungdomskorpset. Ungdomskorpset udgør pr. 31. december 2023 44 aktive brandkadetter. Hvilket gør at ungdomskorpset stadig er et Danmarks største og mest aktive ungdomsbrandkorps i Danmark.

I 2023 er følgende brandkadetter stoppet i ungdomsbrandkorpset:

- 10 stoppede på grund af alder eller er overgået til frivilligheden.
- 4 stoppede på grund af manglende eller anden interesse.

I takt med at flere piger fra brandkadetuddannelsen søger over i ungdomskorpset, og da ikke alle piger nødvendigvis har ambitioner om at blive brandmænd, vil der i ungdomskorpset blive undersøgt mulighederne for at etablere en enhed med større fokus på førstehjælp og forplejning.

Følgende aktiviteter er gennemført i 2023.

Udover de planlagte månedlige øvelser deltog ungdomskorpset også i en række spændende aktiviteter i og uden for Lolland-Falster Brandvæsen.

Figurant ved Specialtjenesten og politiet antiterrorkorps.

Igen var 5 brandkadetter inviteret ind til Specialtjenesten i Hovedstadens beredskab for at deltage i en øvelse med Specialtjenesten og politiets antiterrorkorps.

Brandkadetterne skulle være såret i et usikkert område hvor terrorister udgjorde en trussel.

Specialtjenesten og antiterrorkorpset er uddannet til at handle i usikre områder, hvor bl.a. en terrorhandling har fundet sted.

Figurant på stor hjemmeværnsøvelse på Lolland og Falster med overnatning på Skibevej,

16 brandkadetter og 5 instruktør deltog ved en stor hjemmeværnsøvelse hvor brandkadetterne skulle være såret. Hjemmeværnsfolk skulle evakuere de sårede brandkadetter fra et område, der lige var blevet angrebet af en fjende.

En stor, men meget kold oplevelse for brandkadetterne.

Undervisning af spejderne i Nykøbing i elementær brandbekæmpelse

6 brandkadetter var over hos spejderne i Nykøbing, hvor de underviste spejderne i, hvordan man bruger en håndslukker, hvis et lejrball løber løbsk, samt hvordan man forebygger brand.

Magisk festival på Maribo torv med Falck fra Maribo.

6 brandkadetter var sammen med Falck på torvet i Maribo. Brandkadetterne demonstrerede for dem, der havde lyst til at lære noget mere om, hvordan man udføre hjertelunge-redning (HLR) med og uden hjertestarter. Udover det gik de også til håndte ved Falcks stige og hjalp de mange gæster der ønskede sig en tur i stigen med sikkerheden.

Brandkadetter i højere beredskab

Med lidt hjælp fra en instruktør planlagde en brandkadet over flere måneder en omfattende øvelse med titlen "Kadetter i Højere Beredskab". Øvelsen blev gennemført på Ndr. Ringvej og Brændte Ege.

Udover brandkadetter deltog frivillige fra support, samaritter, kommandopost, redningshunde-enheden, akut sygeplejerske, paramediciner, ambulancebehandler og indsatsleder fra politi og brand i øvelsen.

Øvelsen blev opdelt i to dele. Første del foregik på Ndr. Ringvej, hvor indsatslederen fra politiet gav undervisning i, hvilke opgaver han havde på et skadested. Herefter blev brandkadetterne undervist i avanceret førstehjælp af sygeplejersken og ambulancebehandleren. Der blev også undervist i redningstjenestens 5 stadier, som er en metode til at håndtere store mængder tilskadekomende på en gang, samt og frigørelse af personer, der var fastklemte under tunge byrder.

Derefter indløb meldingen om en sammenstyrtet bygning med flere tilskadekomne. Brandkadetterne hastede til Brændte Ege, hvor det sammenstyrtede hus befandt sig. Overalt lå der mennesker med forskellige skader. Brandkadetterne fik en kort briefing om situationen og blev derefter indsat i det kaos, der opstod, for at løse de forskellige opgaver. Brandkadetterne klarede alle opgaverne og blev rost af ambulancebehandlerne og sygeplejerskerne for det arbejde, de havde udført.



Besøg af venskabskorps fra Bornholm



En weekend fyldt med nye venskaber, spændende udfordringer og masser af socialt samvær - det var, hvad de 16 brandkadetter fra Lolland-Falster Ungdomsbrandkorps kunne opleve, da de fredag aften bød deres nye venskabskorps fra Bornholm velkommen.

Fredag aften ankom 14 brandkadetter og 5 instruktører fra Bornholms Ungdomsbrandkorps til en socialt beredskabsorienteret weekend på brandstationen på Skibevej. Allerede fredag aften blev de første venskaber knyttet, og det var svært at tro, at brandkadetterne aldrig havde set eller mødt hinanden før.

Lørdag morgen begav gruppen sig til Brandmuseet i Nykøbing, hvor brandkadetterne kunne beundre de historiske brandbiler, der havde kørt rundt på Falster i perioden fra 1935 til 1969, samt det udstyr, der blev

anvendt dengang. Efterfølgende gik turen til Rødbyhavn, hvor de kunne betragte det imponerende byggeri af Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland fra en udsigtsplatform ved stranden.

Inden aftensmaden deltog brandkadetterne i et stort beredskabsorienteret orienteringsløb, hvor de konkurrerede i røgdykning, førstehjælp og almen brandmandsviden. Det var fantastisk at se, hvordan brandkadetterne på tværs af korpserne samarbejdede om at løse opgaverne, hvilket var en imponerende præstation, især når man tænker på, at de knap nok havde kendt hinanden i 24 timer.

Søndagen begyndte med en tur i Maribo Svømmehal, efterfulgt af oprydning på brandstationen. Kl. 16 sagde brandkadetterne ikke farvel, men derimod et stort "på gensyn" til brandkadetterne fra Bornholm. Lolland-Falster Ungdomsbrandkorps ser frem til at mødes igen i maj 2024 med stor begejstring

Sommerferie aktiviteter for børn i Lolland kommune

Ungdomsbrandkorpset havde besluttet sig for at deltage i Lolland Kommunes Aktiv Sommerferie igen. Derfor havde 7 brandkadetter i tiden op til uge 28 investeret betydelig tid i at planlægge en spændende uge med brandslukning og førstehjælp for børn i alderen 8 til 12 år. Ved starten den 10. juli stod de meget motiverede brandkadetter klar til at byde 12 forventningsfulde børn velkommen til en uge som brandmænd.

Der var fuld aktivitet fra mandag morgen til fredag eftermiddag, hvor ugen kulminerede med en imponerende opvisning. Opvisningen inkluderede alle de færdigheder, som børnene havde lært i løbet af ugen, og deres forældre var inviteret til at være tilskuere til denne opvisning.



Sommertræf med UIB til Nordfyn



23 brandkadetter og 3 instruktører deltog i UIB sommertræf i Bogense, hvor 350 brandkadetter fra hele Danmark samledes i 4 dage. En imponerende begivenhed, hvor Bogense by og havn blev omdrejningspunktet for aktiviteter og fællesskab.

Højdepunktet inkluderede et fakkeloptog med faner, hvor 350 brandkadetter bevægede sig gennem Bogense by til stor glæde for borgerne.

Dagen startede tidligt kl. 6:30 for brandkadetterne, der skulle være klar til en dag fyldt med aktiviteter på Bogense havn. Aktiviteterne spændte lige fra klimaudfordringer og redningsaktioner på havet til rundvisning på miljøskibe og redningsdykning.

Aftenen blev dedikeret til hygge på havnen, hvor brandkadetterne kunne socialisere med hinanden og de nye venner de havde fået i løbet af dagen. På trods af den varme dag og nogle vabler var humøret stadig højt.

Næste dag skulle opbygning af to store bassiner lavet af sandsække og presenninger, hvor vand skulle pumpes fra det ene bassin til det andet. Eftermiddagen blev krydret med et imponerende besøg af en stor redningshelikopter, der udførte en flot opvisning både i luften og demonstrerede redningsoperationer ved havsnød.

Blå blink I Gedser

20 brandkadetter var med til Blå blink, hvor de både viste HLR og hjertestarter på deres egen stand, som mange besøgte, og gav en hånd med hos de andre frivillige enheder fra Lolland-Falster Brandvæsen.

Uforglemmelig oplevelse for alle deltagere.

Grömitz Tyskland

Brandkadetter og frivillige fik endelig igen mulighed for at deltage i Grömitz store brandbilsudstilling efter flere års aflysning på grund af Corona. Vi havde medbragt redningsvogn, automobilsprøjte og slangegruppen i år. Nogle af brandkadetterne fik øvet sig i tysk og engelsk, da de forklarede om vores brandkøretøjer.

Åbent hus hos Falck i Rødby

Ved en kampagne for at hverve deltidsbrandfolk i Rødby var brandkadetterne med. De lærte børnene førstehjælp og tog sig af dem, mens forældrene fik en snak med brandfolkene fra Rødby om brandmandsjobbet.

Børnenes Dag i Dannemare og Vilhelmsdal Sport og Ridecenter

Brandkadetterne har igennem adskillige år været aktive deltagerne ved Sensommermarkedet på Vilhelmsdal Sport og Ridecenter samt Børnenes Dag i Dannemare. Her deler brandkadetterne generøst deres viden og færdigheder inden for HLR og forebyggelse af brand med de mange fremmødte.

Beredskabsfaglig tur Roskilde lufthavn og til Amalienborg

En tidligere brandkadet, nuværende brandkadetinstruktør, aftjener sin værnepligt i Den Kongelige Livgarde, og i den forbindelse skulle han deltage i en parade på Amalienborg. Derfor besluttede 7 brandkadetter og 1 instruktør at deltage for at opleve det imponerende syn, når Den Kongelige Livgarde marcherede med musik og deres karakteristiske bjørneskindshuer.



Efter paradeoplevelsen på Amalienborg begav gruppen sig videre til Roskilde Lufthavn. Her ventede deres indsatsleder fra Flysektionen, klar til at præsentere brandkadetterne for alt det imponerende udstyr. Køretøjerne og det specialiserede udstyr, som de dagligt opererer med, viste sig at være virkelig store og imponerende. Det blev en lærerig oplevelse at få indblik i Flysektionens arbejde og de ressourcer, de anvender i deres daglige opgaveløsning.



Røgalarm-patrulje

Efter en omhyggelig oplæring i forebyggelse af brand i private hjem i varme og hyggelige omgivelser på Skibevej, trodsede brandkadetterne, instruktørerne og de frivillige kulden. De begav sig til Kragenæs og Torrig for at installere røgalarmere eller skifte batterier i eksisterende røgalarmere hos borgerne. Samtidig delte de gode råd om forebyggelse af brand med borgerne.



December juleoptog i Maribo

Endelig blev ungdomskorpset anerkendt for det betydningsfulde budskab, de formidlede under årets juleoptog i Maribo. Deres innovative tilgang til at kommunikere vigtigheden i at have en røgalarm blev velfortjent belønnet med en flot førsteplads.



Forventede aktiviteter i ungdomsbrandkorpset 2024

En stor del af de aktiviteter, der var planlagt i 2023, blev udført som forventet. I 2024 fokuserer vi særligt på de aktiviteter, der måtte udskydes på grund af tidsmangel. Der er også lagt nye aktiviteter i kalenderen.

- 4 dags sommertur til et ukendt sted i Danmark
- Weekendtur til venskabskorps på Bornholm
- Weekend for instruktørerne. Med henblik på at evaluere på brandkadetuddannelsen.
- Aktiv sommer for Lolland og Guldborgsund kommuner
- Deltagelse i indbudte aktiviteter og arrangementer i og uden for Lolland- og Guldborgsund kommuner.
- Afholdelse af forældredag.
- Besøg på Redningsstation Gedser.
- Besøg på Beredskabsstyrelsens Uddannelsescenter i Tinglev, Sønderjylland, hvor al uddannelse af holdleder, Indsatsleder og efteruddannelse foregår.
- Optagelser til en ny rekrutteringsvideo.
- 24 timers overlevelsestur med henblik på samarbejde.
- Sejlads med Hjemmeværnsfartøj fra Rødbyhavn, rundt om Lolland og Falster og retur.
- Røgdykning i Tivoli
- Stor beredskabs øvelse for alle enheder i Lolland Falster Brandvæsen på Falster. Planlagt af brandkadetter. Med titlen. En anderledes oplevelse.

Instruktør

Ungdomsbrandkorpset og brandkadetuddannelsen fortsætter med at udvikle sig i en hastig takt, og der tilføjes løbende nye elementer, både nu og i fremtiden. Grunden, til at ungdomskorpset bevarer sin position som et af Danmarks største og mest aktive ungdomskorps, skyldes udelukkende de yderst motiverede instruktører og frivillige, der dedikerer hundredvis af frivillige timer hvert år til forberedelse og undervisning. Dermed er de med til skabe en atmosfære, der giver de unge mennesker troen på sig selv samt giver dem oplevelser, som kun få andre unge får mulighed for at opleve.

I perioden fra 2022 til 2024 har instruktørkorpset oplevet en markant forandring, hvor flere nøgleinstruktører har ladet sig inspirere til at følge nye udfordringer inden for beredskabsverdenen. To af dem har påbegyndt fastansættelser i Lolland-Falster Brandvæsen, yderligere to er i gang med at fuldføre deres værnepligt, og endnu tre har påtaget sig rollen som frivillige enhedsledere i Lolland-Falster Brandvæsen.

Denne positive udvikling afspejler ikke kun brandkadetternes vækst og udvikling, men viser også, at instruktørerne opnår værdifulde kompetencer i deres arbejde med brandkadetterne. Disse kompetencer åbner døren for nye muligheder og giver dem evnen til at forblive engageret på Lolland og Falster. Denne dynamik bidrager til en positiv synergi, hvor både brandkadetter og instruktører kan trives og udvikle sig.

Derfor vil der i 2024 være en særlig opmærksomhed på at etablere et endnu mere robust instruktørkorps, som er parat til at dele deres viden og erfaringer med kommende brandkadetter. Der er allerede flere interesserede, som står klar og venter på muligheden for at blive en del af instruktørkorpset og bidrage til den fortsatte udvikling og trivsel af brandkadetterne.

Brandkadetinstruktøruddannelsen tilbyder en omfattende træning inden for pædagogik og læring samt en dybdegående forståelse for børn generelt og sårbare børn i særdeleshed. Deltagerne erhverver sig værdifulde værktøjer til undervisning og træning af brandkadetter.

Samtlige faste instruktører deltager løbende i vedligeholdelsesuddannelser for at sikre, at de konstant er opdaterede inden for pædagogiske metoder og læringsprincipper. Dette sikrer, at de er i stand til at levere kvalitetsundervisning og skabe et optimalt læringsmiljø for brandkadetterne.

Instruktørkorpset består af:

Brandkadetuddannelsen

3 færdiguddannede brandkadetinstruktører

2 brandkadetinstruktører under uddannelse

3 brandkadetinstruktører på prøve

1 hjælpeinstruktør

10 hjælpebrandkadetinstruktører under 18 år

Ungdomskorpset

1 enhedsleder

1 næstkommanderende

Instruktørerne fra brandkadetuddannelsen deltager aktivt i undervisning, øvelser og ture. Ligeledes bidrager frivillige med relevante kompetencer også til aktiviteterne i ungdomskorpset.

Tidsforbrug

Hvem	Hvor mange	Bemærkninger
Instruktør	570	Fordelt på 6 instruktører
Hjælpebrandkadetinstruktør	460	Fordelt på 7 hjælpeinstruktører
Forberedelse af lektioner	270	Fordelt på 6 instruktør og hjælpebrandkadetinstruktør
Forplejningen	314	Fordelt på hold 9, 10 og 11
Frivillige enheder	20	Transport, opstilling af lys og luft. m.v.
Brandkadetter	2345	Fordelt på hold 9,10 og 11

Hvem	Hvor mange	Bemærkninger
Instruktør	670	Fordelt på 5 instruktører
Hjælpebrandkadetinstruktør	0	Der bliver ikke brugt hjælpebrandkadetinstruktører
Forplejningen	0	Som udgangspunkt står ungdomsbrandkorpset selv for forplejning.
Frivillige enheder	175	Fordelt på 6 frivillige Opgaver: Kørsel med brandkadetter til og fra undervisning samt div. arrangementer. Forefaldende arbejde ved div. øvelser og arrangementer.
Ungdomsbrandmænd	2960	Undervisning og andre aktiviteter

Tidsforbrug ungdomskorpset 2023

Brandkadetuddannelsen	3979 frivillig timer for 2023
Ungdomsbrandvæsnet	3805 frivillig timer for 2023
Timeforbrug i alt	7784 frivillig timer i alt for 2023

Tidsforbruget fra 2019 til 2023



Årene 2019 og 2023 repræsenterer et normalt niveau med cirka 8000 frivillige timer om året uden aflysninger og restriktioner. Disse timer er blevet fordelt blandt instruktører, brandkadetter og frivillige brandfolk fra Lolland-Falster Brandvæsen, som aktivt har deltaget i undervisning, weekendture, opvisninger, forberedelser, forplejning samt bidraget som hjælpere fra de frivillige enheder.

Historier fra brandkadetterne, instruktører og forældre



Man får et godt fællesskab, fordi instruktørerne er gode til at sætte kadetterne sammen og få dem til at arbejde om de forskellige opgaver. Udover det får man også lov til at opleve mange nye ting og kommer man med på mange ture, hvor man får chancen for at opleve mere og få mere erfaring.
Monique 14 år.

Mit navn er Sinur.

Jeg er 14 år gammel og kommer fra hold 10. Det, jeg har fået ud af at være brandkadet, har været rigtig meget. Før jeg blev brandkadet, var jeg på den forkerte vej. At blive en del af brandkadetterne har hjulpet mig enormt, da det har ført mig væk fra alle de negative påvirkninger og introduceret mig til en verden, hvor jeg kan redde liv og hjælpe andre.

At lære om, hvordan det er at være brandmand, har været fantastisk og har styrket mine evner. Jeg er blevet bedre til mange ting og har indset vigtigheden af at tro på mig selv. Det, jeg ikke kan, lærer jeg, og det er fantastisk. Jeg er taknemmelig for denne mulighed og vil altid være klar til at dele mine erfaringer med andre og lære dem, hvad jeg har lært. Det er virkelig fantastisk.



Sinur

Kære instruktør

Vi, som hold 10, er meget taknemmelig for hvad vi har lært. Vi er taknemmelige over at I har haft tolerance til at lære, det vi kan i dag, hvis ikke havde det havde vi sikkert ikke været her, hvor vi er nu.

Vi kunne ikke have haft gjort det uden jer, og derfor bliver vi ved med at sige det, vi er så dybt taknemmelige over jeres hårde arbejde, og vi håber i bliver ved sådan her.

Venlig hilsen hold 10 Brandkadetterne



Min datter



Min datter startede til brandkadet i sensommeren 2023. Hun havde brug for at få flyttet nogle grænser og få selvtiliden styrket.

Siden hun er startet til brandkadet, har hun overvundet sig selv mange gange, med ting hun ikke troede, hun kunne. Hendes højdeskræk er op til flere gange blevet sat på prøve. Hun er blevet sat i flere forskellige stresssituationer, hvor hun har lært at holde hovedet koldt og bevare overblikket. Følelsen af at være vigtig for sine venner er blevet styrket, og de er blevet vist vigtigt i at kunne samarbejde som hold. Hun er blevet undervist i røgdykning, lært om

deres interne radiosystem mv. som ikke alle får lov til at prøve, og med disse ting, kan man se, det giver en følelse af, at de er vigtige og udvalgte. Hun kommer tit hjem og fortæller grinende om alle de ting, de laver, at det er spændende, sjovt og vildt – og hun glæder sig altid til at skulle til brandkadet. Det var faktisk sådan, at jeg næsten ikke kunne få hende med på ferie, fordi hun ikke ville gå glip af kadet. Da hun kom tilbage til brandkadet efter ferien, fortalte hun med strålende øjne, hvor glad hun havde været for at se dem alle igen, instruktører som andre kadetter. Det fællesskab de har opbygget, det betyder meget i hendes hverdag. Hun har fået nye gode venner gennem kadet.

Efter hun er begyndt til brandkadet, er hun blevet meget mere aktiv, hun bliver ikke lige så stresset over ting, da hun er blevet bedre til at håndtere tingene nu, hun er meget mere modig på hele verden, hun er mere glad og handlekraftig, hun er blevet mere ansvarlig og tager mere ansvar overfor sine egne ting, og så har hun fået et større netværk, som hun også taler med udenfor brandkadet.

Instruktørerne lægger et kæmpe arbejde i at planlægge tingene til undervisning, handler ind til mad, planlægger overnatningsture og weekender for alle brandkadetterne og at give alle de unge en masse fede oplevelser og erfaringer. De er supergode til at møde de unge, der hvor de er, finde deres styrker og giver dem den trygge voksne, som man ved, man kan regne med. Det er nogle fantastiske instruktører, som jeg er meget taknemmelig over, at min datter har fået ind i sit liv. Snart er hun færdig som brandkadet, hvor hun glæder sig til at få sine diplomer og få følelsen af at have klaret sig igennem det, men min oplevelse er, at hun glæder sig endnu mere til at komme ind i ungdomskorpset, hvor eventyrerne fortsætter.

Hilsen Sabine Enoch. Mor til Monique

Da jeg først tilmeldte mig som brandkadet troede jeg bare det var "sluk ild"

og kedelig undervisning men det er jo meget mere end bare det. Jeg synes indtil videre har det været en af de mest spændende oplevelser i mit liv (hvis ikke den mest spændende). Man bliver klogere på brandmanden og hvad han/hun laver og får en masse gode fællesskaber. På hold 11 synes jeg vi har et fantastisk fællesskab og jeg har fået en masse gode venner/veninder. På brandstationen er vi alle en del af en familie både kadetter, instruktører og hjælpeinstruktører. Jeg føler også at jeg kan gøre en forskel nu hvor jeg kan finde ud af førstehjælp. Jeg har også fundet ud af nogle styrker/svagheder jeg ikke vidste jeg havde. Jeg vil bare gerne sige tak, tak for at give mig denne oplevelse. –



Nikoline Hold 11

Malte er brandkadet på hold 11



og egentlig en solidt rustet dreng, faglig stærk og det fysiske som højder og vand har ikke rystet ham. Men jeg ser en stolt dreng, der stråler, når uniformen bliver taget på - han er vokset med opgaven og stoltheden over at gøre en forskel ved brandalarm opsætning, at kunne yde første hjælp og slukke en brand. Han bliver udfordret på nogle helt andre områder end skolen, og det sociale sammenhold har han i den grad haft godt af. Respekten de lærer, og den helt unikke ånd I har, er rigtig sund og lærerig.

Han bærer uniformen med stolthed og viser den bedste side af sig selv. Han har især haft godt af det sociale fællesskab, og det har udviklet ham på hans mangler.

Fantastisk arbejde I gør for de unge, og vi møder talstærkt op til jeres opvisning. Hans små brødre fortæller, at Malte er brandmand (og så er man virkelig en helt i deres verden).

Hilsen Vinnie (Mor til Malte)

Som brandkadet ved LFBV knyttes der venskaber

på tværs af køn og religioner. Alle er lige vigtige og lige meget værd. Vores to drenge, som begge er brandkadetter har begge givet udtryk for, at det helt fantastiske fællesskab, der bliver skabt hos LFBV er en af hovedårsagerne til, at læring i form af teori og praksis bliver sjovt og udviklende (både personligt og fagligt).

Citater fra brandkadetterne:

"Instruktørerne er gode. Der er et godt fællesskab, og det er fedt, at man kan prøve tingene af i praksis, efter du lige har fået forklaret det"

"Man lærer noget, som man kan bruge til daglig. Og hvis man laver en fejl, så prøver man bare igen, fordi man lærer af sine fejl. Det kan jeg godt lide ved brandkadet"

Som forældre til nu to brandkadetter har vi set en udvikling hos begge vores børn, som er svært at sætte ord på.

Et godt eksempel, som måske beskriver denne udvikling er, at den ene af vores sønner ikke vidste, om han havde lyst til at søge ind som brandkadet. Det skal så lige siges, at vi to voksne var ret begejstrede for LFBV, fordi vi havde oplevet vores ældste søns udvikling. Vi pressede derfor lidt på for at få næste barn til at søge, og da vi spurgte ham om, hvorfor han var i tvivl om han ville søge, svarede han, at han var nervøs for at skulle stå foran mange mennesker til dimissionsfesten. Vi snakkede derfor med ham om, at det ikke skulle afholde ham fra at søge, fordi han ville blive trænet, og at han altid kunne sige fra, hvis han ikke ville være med til dimissionen. Han søgte gudskelov ind og var så heldig at blive tilbudt en plads som brandkadet. Efter ca. 2 måneder var der et tilbud om, at brandkadetterne kunne være med til at undervise 5. klasser i Guldborgsund kommune i HLR eller førstehjælp. Dette meldte vores søn sig helt frivilligt til, fordi han syntes det kunne være spændende og kunne ikke se problemet i at stå foran mange skoleklasser og undervise.

Vi må som forældre bare sige TAK!!!

Tak til alle i LFBV for at gøre en kæmpe indsats i forhold til at give vores børn muligheden for at udvikle sig personligt, for at udvikle venskaber samtidig med at de lærer en masse. I er med til at lære de unge mennesker at tage ansvar, de lærer at undervise Hr. og Fru Danmark i HLR, brandslukning, tjekker røgalarmer.

Derudover får I arrangeret nogle helt unikke ture, som giver de unge mennesker nogle oplevelser for livet, for hvor mange kan som 15-årig fortælle, at man har været figurant ved militære øvelser, som er med til at træne både danske og amerikanske elitesoldater, har fløjet i en militærhelikopter ned gennem Danmark eller ligget som figurant ved en øvelse til Københavns Specialtjeneste på et koldt betongulv med grisearme på maven for at agere knivoffer???

Det kan man som 15-årig fortælle, når man er brandkadet ved LFBV!

Jeg prøvede at fatte mig i korthed, men det lykkedes på INGEN MÅDE - beklager 😊

Hilsen

Christian, Christoffer, Henrik, Dennis og Gitte Strange



Hej ildsjæle i LFBV

Aldrig har Bastian brændt for noget, som han brænder det her. Det var tydeligt allerede da han - helt på eget initiativ - skrev ansøgning til optagelse. Dét her, det ville han bare!

Han plejer at have lidt svært ved at komme ud af fjerene, men på kadet-dage sætter han selv ur og står klar i fuld uniform i MEGET god tid. Han vil helst tage toget, for "jeg har det så hyggeligt med de andre på turen" siger han.

Han trives rigtig godt med jer som tydelige voksne og jeres evne til at formidle klart og tydeligt. Selv når I sender ham på dybt vand, har han det som en fisk i vandet og han har opdaget, at han sagtens kan, med jer og vennerne i ryggen.

Han vil rigtig gerne dele ud af sin viden og lære fra sig, så han er spændt på og stolt af at skulle på "ung leder"-uddannelse.

Han har selv fundet frem til en efterskole med brand og redning som linjefag, som klart er planen efter 9. klasse - måske et springbræt til at fortsætte ned ad brandvejen.

I har - på allerfineste vis - lært både Bastian og de andre kadetter om teamånd og vist, at man kan meget mere end, man selv tror. En kæmpe TAK til jer for at vise jeres verden frem for de unge mennesker og give dem en masse tro på dem selv og deres evner - uden røgslør. Jeres praktiske tilgang der bygger på at lykkes med tydelighed og ved at hjælpes ad, gør læring til en leg - det er brandgodt!

Vi er så stolte af Bastian og glade på hans vegne. Alle de fede oplevelser han nu har med i rygsækken, alle de nye venner og alt det han nu har opdaget at han kan, er et godt fundament til at tage videre ud i verden og livet.

Mange hilsner fra Ida og Henrik



Mit navn er Mathias, og jeg er 18 år gammel. Jeg vil nu forklare, hvordan det er at gå fra brandkadet til fuldt uddannet brandmand. Det hele startede i 2019, hvor jeg fik muligheden for at komme på et brandkadehold som 14-årig, og jeg sagde selvfølgelig ja til den lange ukendte rejse, jeg nu skulle på. Den første weekend skulle vi overnatte på brandstationen hos Lolland-Falster Brandvæsen i Maribo sammen med de 12 nye brandkadetter. Her skulle vi lære hinanden at kende og flytte grænser. Man lærer det samme på brandkadetuddannelsen, som man lærer på grunduddannelsen til brandmand. Det var en virkelig fed oplevelse.

I 2020 tog jeg en stor beslutning og valgte at stoppe som brandkadet for at koncentrere mig om at fuldføre min 9. klasse og finde et job. I 2023 så jeg på Facebook, at de søgte deltidsbrandmænd i Rødby, hvor jeg bor, så jeg sendte en ansøgning, kom til samtale og blev efterfølgende ansat som deltidsbrandmand hos Falck i Rødby. Nu startede en ny rejse med grund- og funktionsuddannelse hos Falcks brandskole i Greve. Den 25. november 2023 bestod jeg eksamen, og jeg kunne kalde mig fuldt uddannet brandmand i en alder af 18 år. Jeg kom rimelig let igennem hele grund- og funktionsuddannelsen, fordi jeg havde været brandkadet. Nu kan jeg bare se frem til endnu flere nye oplevelser i den beredskabsfaglige verden, hvor jeg



blandt andet har tilbudt min hjælp som brandkadetinstruktør. Så jeg også kan give unge brandkadetter de samme oplevelser og troen på, at de også kan gennemføre en uddannelse som brandmand.

TAK!

For et fantastisk engagement fra alle frivillige på brandkadetuddannelsen.
For at hjælpe vores søn til at tro på at voksne kan være rare — også i undervisningssituationer.

For at give vores søn og alle de andre en masse fantastiske oplevelser, som de kan leve på meget længe!

For at give vores søn langt bedre selvtillid og mod på nye ting

Vores søn har gennem en periode været mobbet i skolen, uden at der er taget affære på det. Det har desværre endt i en voldsom episode, som næsten fik ham til at knække. Samtidig kæmper han med diagnoser som ordblindhed, dyspraksi og dystoni. Alt sammen noget som gør det svært at gå i skole, især når man ikke møder den fornødne forståelse hos de lærere og pædagoger, som egentlig skal hjælpe en igennem sin folkeskoletid.



Han blev i vinters opfordret til at søge ind som brandkadet hos jer i Lolland-Falster Brandvæsen.

Opfordringen blev taget op. Benjamin så det som en mulighed for at prøve noget nyt.

Vi som forældre så det som en mulighed for at få et nyt syn på "lærere" og at få lidt mere selvtillid. Benjamin blev heldigvis optaget — så startede bekymringerne: Kan han nu klare det? Mon det i virkeligheden er noget for ham? Og flere andre også. ALLE bekymringer blev gjort til skamme.

Allerede til det første infomøde var vi blæst bagover at det engagement, som alle I frivillige udviste. Alene det, at I var mødt så talstærkt op til infoaftenen og alle havde hver deres lille ting at byde ind med, gjorde at vi alle glædede os til, at Benjamin skulle starte som brandkadet.

Igennem hele forløbet har I været fantastiske. I har udfordret de unge mennesker på en god måde. Vi kan i hvert fald se på vores søn, hvor meget han har udviklet sig i perioden. Det har I en stor del af æren for! Tak for det!

Vi kunne skrive meget mere, men egentlig vil vi blot vise at vi er jer meget taknemmelige for jeres måde at være på og ikke mindst jeres menneskesyn.

Mange hilsner

Charlotte og Finn Skov Henriksen

Jeg startede som brandkadet i efteråret 2020



meget tilbageholdende og holdte mine meninger og holdninger for mig selv, jeg havde ikke noget socialt netværk og brugte meget af min tid alene, men ligeså stille begyndte jeg at have et sted jeg hørte til, jeg fik et socialt netværk og nogle gode forbilleder at se op til.

Jeg kan huske, jeg hele tiden havde sagt til mig selv, jeg aldrig skulle være holdleder, for det ville jeg ikke kunne finde ud af, men alligevel endte jeg med at få rykket den grænse, en succesoplevelse som jeg stadig kan leve højt på, jeg tog også ung-leder uddannelsen og kunne være med til at give nye kadetter samme oplevelse, jeg er

vokset mere end jeg turde håbe på, jeg har rykket grænser, men vigtigst af alt, har jeg fået oplevelser og minder som jeg altid vil tænke tilbage på med et smil.

Der er ingen tvivl om, at når jeg snakker om brandkorpset er det med et smil på læben og glimt i øjnene.

Laura

Før jeg blev brandkadet



var jeg meget usikker. Under forløbet som brandkadet har jeg lært en masse, som jeg kan bruge i hverdagen og i fremtiden, og som har gjort mig stærkere psykisk og givet mig mere selvtillid.

Jeg har flere gange stået over for situationer, som jeg ikke har følt mig helt tryk ved. Men efter jeg er kommet igennem situationen, er jeg glad for at jeg troede på at jeg kunne det også, selvom jeg så det som en udfordring, jeg normalt bare ville undgå.

Jeg huskede at tro på, at man kan klare ting, man måske ikke tror. Jeg har fået mange oplevelser og er en del af fællesskab med stort sammenhold, som jeg er utroligt taknemlig for, som jeg ikke ville havde fået som en normal 14-årig.

Jeg har rykket grænser, som jeg troede var umulige. Jeg håber meget på at kunne fortsætte i ungdomsbrandkorpset, når Brandkadetuddannelsen er færdig.

Ida – Brandkadet Hold 11

Brandvæsnet har formet mig som person



Jeg har de sidste næsten 5 år været en del af Lolland Falster Brandvæsen. Jeg har ikke ville fortælle min historie, fordi den på mange måder minder om mange andres, men jeg har alligevel måtte indse at jeg ikke ville være det samme sted i dag, hvis ikke det havde været for brandvæsnet.

Fortid

Jeg gik i 7. klasse da jeg startede som brandkadet på hold 4. Jeg var 13 år gammel og på vej ned ad den forkerte boldgade. Jeg havde det meget svært psykisk og kunne ikke overskue at gå i skole. Jeg gjorde min mor mere og mere irriteret, fordi jeg ikke kunne forklare hende hvordan jeg havde det, så det blev bare nemmere at blive hjemme og sende mor på

arbejde sur og frustreret. Jeg var en ret stille og genert pige. Turde ikke række hånden op i skolen, fordi jeg var bange for at sige noget forkert. Jeg holdt mig meget på mit værelse og var generelt meget indadventt, og havde det ikke særlig godt. Jeg havde meget fravær og det påvirkede mig på en rigtig dårlig måde. Jeg havde brug for et frisk pust i hverdagen og det må man sige jeg fik.

Brandkadetterne var ude på min skole i Sakskøbing og fortælle deres individuelle historie. Min klasselærer tog fat i mig og jeg tog hjem og tilmeldte mig. I starten fortrød jeg at jeg havde tilmeldt mig, fordi hvis jeg kom ind og jeg ikke brød mig om det, betød det jeg havde taget pladsen fra en anden.

Jeg blev ringet op og fik fortalt at jeg var en af de 12 brandkadetter der var blevet valgt, og jeg har aldrig været gladere og mere spændt.

Igennem min kadetuddannelse fik jeg øjnene op for at undervise. Jeg synes det er utrolig spændende at kunne formidle min viden til andre. I ungdomskorpset oplevede jeg et helt andet fællesskab end der er i folkeskolen. Vi har alle en fælles interesse og vi har alle været igennem det samme under kadetuddannelsen. Et sådant fællesskab finder man ikke mange steder.

Jeg tog på efterskole i 9. klasse og kom tilbage med mere energi og engagement end før jeg tog afsted. Jeg kom med på hold 8 som hjælper og min lyst til at undervise blev større og større. Jeg tog på Ung-Leder uddannelsen hos Unge I Beredskabet og kom hjem med en følelse af at jeg endelig kunne bidrage, og at jeg kunne bruges til noget.

En halvtårstid senere tog jeg på Ung-Hjælpeinstruktør uddannelsen og fik et helt andet indblik i hvordan det er at være instruktør og at undervise.

Det betød helt vildt meget for mig at jeg nu kunne bidrage til at undervise kadetter og på hold 9 fik jeg min første rigtige undervisning. Jeg brugte en hel weekend på at lave lektionsplan sammen med Noah, som jeg havde været på uddannelse med.

Undervejs i min udvikling som hjælpeinstruktør og min deltagelse i ungdomskorpset, har jeg udviklet venskaber og fællesskaber som jeg aldrig havde kunne drømme om. Brandstationen bliver meget hurtigt ens andet hjem.

Man går ind i et fællesskab hvor man er nødt til at stole på hinanden. Man bliver nødt til at efterlade sine problemer og udfordringer ude foran døren, inden man går ind på brandstationen. Det betyder dog ikke at

man ikke kan snakke med hinanden, fordi det kan man i hvert fald. Hvis der ikke er en med-brandkadet man kan snakke med, så er der i hvert fald en instruktør man kan snakke med, når man har det svært eller som mig ikke kunne gennemføre grunduddannelsen som brandmand, på grund af en stor grænse. Det har ikke været et nederlag for mig at jeg ikke kom igennem grunduddannelsen, det var bare et bump på vejen.

Nutid

I dag går jeg på mit andet år på HF. Jeg bliver student til sommer og har fået en meget bedre forståelse af hvad jeg vil med mit liv. Jeg har lært at takle hårde situationer i hverdagen, og at eksamener ikke er farlige, men noget man skal igennem, for at komme tættere på målet. Jeg har fået værktøjer til at kunne strukturere mine forberedelser til eksamener, på en helt anden og nemmere måde end den man lærer i skolen.

For mig har instruktørrollen været den rigtige vej for mig. Jeg er utrolig taknemlig for alt den støtte og respekt jeg har fået over årene. Jeg har udviklet mig utrolig meget. Brandvæsnet har været med til at skabe nye interesser og sætte nye mål i mit liv. Jeg har taget mere ansvar end jeg havde forestillet mig jeg ville. Det er takket være alle dem der har hjulet mig på vej, at jeg kan tage næste skridt mod at blive rigtig instruktør.

Sine Sofie Hansen